

Popje Lola verteld.....

*Een herinneringsboek over Lola, ons franse bulldogje..
Het begint bij haar komst in Piershil, ze was toen acht jaar en verwaarloosd...*



Ik ben Lola, een frans bulldog-meisje
Volgens mijn paspoort geboren op 13 november 1998 in België.
Mijn leventje was niet zo leuk.
Vandaag is het 26 juni 2007, het begin van mijn nieuwe leven.....



Vandaag werd ik opgehaald
en naar mijn nieuwe huis
gebracht.
Ik woon nu in een klein
dorpje, aan een dijk. Het
dorpje heet Piershil.

Jippie twee nieuwe
huisgenoten, wat een
kanjers die mooie
mannen.
Maar ikke laat wel
even zien dat ikke de
baas ben!







Mijn eerste dag in
Piershil is heerlijk.
Ik voel me er al
helemaal thuis...

Ik krijg heerlijk eten
alleen mijn buikje
blijft wat pijn
doen....
daarom spuug ik
ook af en toe.

Bij een bezoek
aan het
dierenziekenhuis
bleek ik erg ziek
te zijn.
Ik moest er blijven
terwijl mijn
nieuwe baasje mij
huilend aan de
dokter gaf....
en toen viel ik in
slaap.

Gelukkig kwam ze
me 's avonds weer
ophalen...
Alleen ik had zo'n
buikpijn en was ik
zo misselijk.

Maar ik werd goed
verzorgd en na
een paar dagen
kon ik alweer
lekker in de tuin
luieren.



Om
n
Voc
kra
Nu
bu
C
zac



Omdat mijn buikje openknapte
moest ik weer geopereerd
worden.

Voor de zekerheid kreeg ik een
kraag om en een hemdje aan.
Nu kan ik niet meer aan mijn
buikje krabben... Hoewel het
soms erg jeukt.

Omdat de ene kraag niet zo
prettig zat hebben ze een
zachte kraag voor mij gebracht.

Nu kan ik tenminste weer
lekker liggen.





Na anderhalve
week ben ik lekker
opgeknapt.
Ik krijg overheerlijk
vlees te eten en
mijn te slanke
lijntje begint
langzaam te
verdwijnen.







Volgens de dokters heb ik een
erge ziekte en kan ik niet meer
beter worden.
Maar ik heb het zo naar mijn
zin.... dus ik ga de dokters mooi
foppen.....

Ik eet lekkere kluijjes ...

Ja want ik zit in het "Grote Lola
Verwenproject"

Ik krijg allemaal kadootjes en
kaartjes...

En er wordt goed voor mij
gezorgd, ik heb nog nooit zoveel
knuffels en kusjes gekregen.



Hier ga ik op de foto met mijn
baasjes Eric en Judith en met
ome Wilco.





Ik geniet heerlijk van de
tuin en de zon....
Ik kan er echt uurtjes
rondsnuffelen en dutjes
doen.





Dit ben ik samen met
mijn vrouwtje en mijn
broertje Basco.



Helaas
dichtgema
ontsnapt
buren kij
maa
Daan
wandelen
in te gaai
ik ma

Helaas hebben ze alle hekken goed dichtgemaakt. Ik ben namelijk twee keer ontsnapt. De eerste keer ging ik bij de burens kijken. Hun hond wou mij pakken maar gelukkig liep het goed af. Daarna ben ik langs de dijk gaan wandelen en probeerde ik de paardenstal in te gaan. Toen riep het vrouwtje en ben ik maar in haar armen gekropen.



Ze noemen me hier een klimgeit ...snappen jullie dat nou??
Ik ben gewoon erg nieuwsgierig en hou graag het overzicht.





Ik speel graag met
Basco.
Verder heb ik de
pruimen ontdekt...
heerlijk....



Ik heb hier een
hele grote
drinksbak.
Die bak is zo groot
dat Basco er zelfs
af en ik toe in gaat
zitten.
Nou ik niet hoor,
dan wordt mijn
buikje nat...brr..



Hier verstop ik mij
tussen de
bloemetjes...



Basco houdt veel van
mij en geeft mij steeds
kusjes.



Eigenlijk ben ik
best een mooie
knappe bejaarde
dame....





Heerlijk me uitrekken
en rollen door het
gras....

En mijn mooie nieuwe
halsbandje showen. Die
is echt heel sjiek met
echte Swarovski
steentjes...
Ja ik word nog steeds
erg verwend!!!!



Spelen doe ik ook veel, als ik zin heb tenminste.

Mijn speelkameraadjes Kipa, Basco en Doortje zijn echt toffe bullen.

Soms moet ik ze wel even laten zien dat ik toch echt de baas ben...
en gelukkig luisteren ze naar mij!



Maar van al dat spelen
wordt je best wel moe..
Ik sjok dus maar even
naar een rustig
slaapplekje toe.



Ik heb horen fluisteren dat ik bijna jarig ben...
Heb geen idee wat het is maar het is vast leuk!



Maar voor ik jarig ben moet
ik eerst nog een paar
daagjes op pupje Daisy
passen.
En dat is best wel
vermoeiend.

13 november 2007, ik word volgens mijn paspoort 9 jaartjes jong.
En wat een verwennerij. Ik krijg heel veel kadootjes, snoepjes koekjes en
visite.

Allemaal omes en tantes die mij komen knuffelen, zo vreselijk gezellig!

Ik wil beslist nog een keertje jarig worden!



Lekker spelen met mijn
verjaardagskadootjes...



Mijn eerste Piershilse winter.
In het zonnetje is het best nog
wel lekker.



De
sneeuw is
een stuk
kouder
maar ook
best wel
leuk!



En het
verwennen gaat
gewoon door...
Ik heb een echt
red-nose-rendier
gekregen om
mee te spelen.

En hoe vinden
jullie mijn
nieuwe tuig??





Het is inmiddels
2008 geworden.
En ik ben zo
gelukkig.
Ja en ik ben ook nog
steeds erg
nieuwsgierig.



Gluren door het oude
kattenluik in de schuur
en samen met Kipa en
Basco de dijk
bewaken....



Februari 2008, het is winter maar ik kan
soms het voorjaar al een beetje ruiken.





's Morgens gaan we
vaak wandelen rondom
de akker, langs de
kreek.
Kan je leuk de eenden
en andere watervogels
wegjagen.
Kipa, Basco en ik zijn
echt een heel goed
team....



Soms is de natuur wel een beetje van slag...
We hebben zomaar een witte Pasen??
Maar voor ons wel leuk, kunnen we in de sneeuw spelen.



eeftje van
Pasen??
n we in de



Etenstijd voor vijf bulletjes...
Daisy, Doortje, Kipa, Basco...
Maar ik krijg zoals het hoort
mijn eten het eerst!
Daar zorg ik wel voor.

Ik ben trouwens een
makkelijke slaper.
Als ik maar iets heb
om te liggen dan vallen
mijn oogjes al dicht...

Op de deurmat of op
het vijverfolie...
(gelukkig werd ik op
tijd wakker, voordat de
vijver vol was...)







En alweer ben ik
bijna jarig.
Dus ga ik mijn mooie
grijze snoet nog eens
laten fotograferen...



Ik word weer vreselijk
verwend.

Ik krijg allemaal
kadootjes, kaarten en
heel erg lekker eten...

En ik heb de mooie
leeftijd van 10 jaar
bereikt.



IJspret..
Spelen en kroelen met
Basco en genieten van
mijn leventje in
Piershil!





Ik help nog steeds bij het
bewaken van onze dijk.
En ik blijf natuurlijk keurig
poseren om mijn vrouwtje
tevreden te houden.



Even het kippenhok bekijken.



Ik ben ziek...
Mijn blaas werkt niet meer zo goed en ik moet vaak
plassen.
Ook werden mijn oortjes dik en zijn toen gaan
hangen,

Tja ik word nu echt oud...

Ik krijg nu elke dag
pilletjes en biefstuk.
Ondanks alle
ongemakken geniet
ik van alle knuffels,
de tuin, de nieuwe
kippetjes en van mijn
leventje...

Dappere Lola...

Vandaag gaat het gebeuren
Terwijl de bloemen vrolijk kleuren
De zon ons verwarmd
En ons met stralen omarmd...

Jouw leventje gaat voorbij
Toch zijn jouw laatste uurtjes ook blij
We waren twee jaar bij elkaar
Als een echt bullen-baasje-paar...

Je lebbert mijn tranen weg
Terwijl ik van alles tegen je zeg
Dan kruip je lekker op je stoel
En laat de boel de boel...

We weten dat jouw ziekte sterker is
Het is al lange tijd met jouw lijfje mis
Maar je staartje blijft kwispelen als je ons ziet
Je bent zo'n ontzettende lieve deugniet...

Vanmorgen nam ik dan toch dat moeilijke besluit
"we trekken de stekker eruit"...

Ik wil jou verdere aftakeling besparen
Maar zal je altijd in mijn hart bewaren...

Jouw kusjes branden op mijn huid
Al kwispelend stap jij dit leven uit
Een leven wat jou niet altijd meezat
Maar gelukkig heb je toch nog twee mooie jaren bij ons gehad...

Lieve Lola-Pop je mag nu rusten langs jouw dijk
En iedere dag als ik naar jouw grafje kijk
Weet ik dat het fijn was jou te kennen
En ooit zal jou te moeten missen wel wennen...

Lieve Pop, jouw herinnering zit diep in mij
Jouw smalle toetje maakte mij blij
Jouw hoge blafje klonk als muziek in mijn oren
Ik zal dat altijd blijven horen...

Je was dapper en vocht steeds door
Maar lieverd dat hoeft nu niet langer meer hoor
Voor altijd blijven we van je houden...
Tot ooit, bij Garçon op de regenboogbrug.

Jouw optimisme en vrolijkheid
Popje onze kleine lieve meid
Wij knokken ons net als jij door ons verdriet heen
En denken met een glimlach want zoals jou is er geen één...

Je baasjes Eric en Judith en je broertjes Basco en Kipa!!!





Dit zijn mijn laatste
foto's....
Ik ga op reis op naar de
regenboogbrug
en ik zal daar geen pijn of
verdriet meer krijgen

Lieve vriendjes, lieve
baasjes, lieve Kipa en
Basco

Bedankt voor alle liefde!!!

Veel zonnenstraaltjes voor
jullie van mij, Popje Lola

Lola is op 27 juli 2009
ingeslapen.
Wij hebben haar in haar eigen
tuin begraven, onder de
pruimenboom.

Wij zullen onze Pop nooit
vergeten!!!!

Eric, Judith, Kipa en Basco



Popje Lola

Je koppie is zo fijn.
Meiske dit doet zo'n pijn.
Je lijfje teer en mager
Je pootjes zijn krom

Je buikje die rommelt...
Van honger en pijn.
Ooit was je een puppie
Vol vertrouwen een leventje voor je..

Maar helaas kwam je in foute handen
Je mooie toekomst zou hier stranden.
Je werd misbruikt voor geld.
Je lijfje kreeg je maken met grof geweld.

De tranen schieten in mijn ogen.
Je bent door de mens bedrogen
Jouw toekomst was zo mooi
Maar helaas werd alles anders

Jouw lijfje is misbruikt
Door iemand zonder hart.
Je kreeg pupjes keer op keer.
Je buikje werd geopend en opnieuw steeds
weer.

Je darmpjes verkleefden, de buikpijn nam
steeds toe
Jij arm klein teer popje... je werd zo moe.
De schade is onherstelbaar
Jij bent de dupe van het geld....

We gaan nu door met knokken
Voor jouw toekomst
Een leven vol met liefde
Een leven wat jou zo wordt gegund.
We hopen dat je het gaat redden en dat
jou nog wat tijd wordt gegund.

Judith Prins, Juni 2007

